

# De Dordtse Leerregels

## Hoofdstuk1

### Artikel 15 t/m 18

Werkboek 4

## **Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18**

In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels.  
In dit werkboek gaat het over de artikelen 15 t/m 18.

**Boven artikel 15 t/m 18 schrijven we :**

### **Licht en donker**

Gaat het in dit werkboek over licht en donker?

Wat betekent dat?

Het betekent dat het over de verkiezing (licht) en de verwerping (donker) gaat.  
In werkboek 3 heb je geleerd wat het hart van de kerk betekent.

Als we het over het hart van de kerk hebben, leren we over belangrijke dingen.

De belangrijke dingen zijn : de verkiezing en de verwerping.

Omdat deze dingen belangrijk zijn voor ons leven, maken we er nog een werkboek over.

Vraag of de Heere jou de betekenis van al deze dingen in je hart leert, door het werk van de Heilige Geest.

### **Hoofdstuk 1 artikel 15**

*Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wordt in de Heilige Schrift geprezen en ons aangewezen.*

*Vervolgens getuigt zij dat niet alle mensen zijn verkoren.*

*Sommigen zijn niet verkoren, of anders gezegd: zij zijn in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan.*

*Dat zijn namelijk zij, van wie God besloten heeft hen in de algemene ellende te laten, waarin zij zichzelf door hun eigen schuld gestort hebben.*

*Ook in dit besluit is er sprake van Gods geheel vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen.*

*Die mensen worden niet met het zaligmakend geloof en met de genade van de bekering begiftigd, maar God laat hen onder Zijn rechtvaardig oordeel in hun eigen wegen gaan.*

*Zij worden uiteindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden verdoemd en eeuwig gestraft.*

*Gods gerechtigheid wordt hierdoor openbaar.*

*Dit is het besluit van de verwerping, waardoor God volstrekt niet tot een bewerker of oorzaak van de zonde wordt gemaakt. ( Het is trouwens godslasterlijk dat te denken)*

*Met dit besluit blijkt God een onberispelijk en rechtvaardig Rechter en Wreker van de zonden te zijn, voor Wie we met schrik vervuld moeten zijn.*

God verkiest en Hij verwerpt.

Gods verkiezing is Zijn genade.

Niemand heeft verdiend dat God hem of haar kiest tot de zaligheid.

Wij liggen allemaal verloren voor God.

Denk eens goed na over de verkiezing door God.

Gods verkiezende liefde is een eeuwige en onverdiende genade.

Tegenover Gods verkiezende liefde staat Zijn verwerping.  
Mensen die niet uitverkoren zijn blijven in hun verlorenheid liggen.  
God geeft hen niet de genade van de bekering.  
Denk niet dat God de schuld daarvan is. Nee, dat is eigen schuld.  
God zegt in de Bijbel :”Wendt u naar Mij toe, wordt behouden.”  
In deze tekst wordt Gods onverdiende genade aangewezen.  
Er zijn mensen die willen niet gehoorzaam zijn aan het Woord van God.  
Ze willen zich niet bekeren tot God.  
Wie zich niet wil bekeren, blijft de zonde dienen en in ongeloof verder leven.  
Moeten wij God de schuld geven dat we de zonde blijven dienen?  
Nee, God haat de zonde en wil niet dat wij de zonde dienen.  
Wij moeten bidden of God onze zonden vergeeft.  
Maar we kunnen onszelf toch niet bekeren?  
Nee, dat is waar, maar wat wij niet kunnen, kan God wel.  
Dus...we moeten Hem bidden om bekering.  
Dat staat in de Bijbel.  
Sommige mensen zeggen : laten we alleen maar praten over Gods verkiezende liefde en niet over Zijn verwerping.  
Dat is niet eerlijk.  
Het Woord van God spreekt duidelijk over verkiezing en verwerping.  
Over licht en donker.  
Als de Bijbel over verkiezing en verwerping spreekt, moeten wij dat ook doen.  
In de Bijbel staat dat de Heere God is, Hij mag doen wat Hij wil.  
Dat is Zijn rechtvaardigheid.  
Hij verkiest wie Hij wil en verhardt wie Hij wil.  
Je kunt ook zeggen : Er is een verkiezing en een verwerping.  
Wij moeten eerbied hebben voor wat God doet.  
We mogen Hem nooit de schuld van de verwerping geven.  
Weet je wat je moet onthouden?  
Deze zin: het is rechtvaardig als God ons verwerpt. ( Dat verdienen wij door onze zonden)  
Het is genade als God ons verkiest. ( Dat verdienen wij niet, maar het wonder van de verkiezing komt bij God vandaan)

## **Vragen!**

Zijn alle mensen uitverkoren?

---

Wat staat er tegenover Gods verkiezing?

---

---

Is het wonder van de uitverkiezing groot?

---

---



## Hoofdstuk 1 artikel 16

*Er zijn mensen, die het levend geloof in Christus of het vaste vertrouwen van het hart en de vrede in het geweten in zich nog niet krachtig gevoelen.*

*Ook weten zij nog niet van de betrachtning van de kinderlijke gehoorzaamheid en van het roemen in God door Christus.*

*Nochtans gebruiken zij de middelen, waarvan God beloofd heeft daarmee deze dingen in ons te werken.*

*Deze mensen moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen spreken.*

*Zij moeten zich ook niet onder de verworpenen rekenen, maar vlijtig de middelen blijven waarnemen.*

*Zij moeten vurig verlangen naar de tijd van meer overvloedige genade en die met eerbied en ootmoed verwachten.*

*Door deze leer van de verwerping behoren nog veel minder diegenen verschrikt te worden, die ernstig begeren zich tot God te bekeren, Hem alleen te behagen en van het lichaam des doods (van de zonde) verlost te worden.*

*Zij kunnen echter in de weg van de godzaligheid en van het geloof nog niet zo ver komen als zij willen.*

*Maar de barmhartige God heeft beloofd dat Hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken.*

*Maar deze leer van de verwerping is wel terecht verschrikkelijk voor hen, die God en Christus de Zaligmaker niet achten en zich aan de zorgvuldigheden van de wereld en de wellusten van het vlees geheel hebben overgegeven.*

*Tot verschrikking, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren.*

In artikel 16 worden vragen besproken.

Vragen die je kunt hebben, als je de vorige artikelen gelezen hebt.

Welke vragen?

Deze vragen : Heb ik het echte geloof wel van God gekregen, of niet?

Ben ik wel gehoorzaam aan de Heere met mijn hart?

Ben ik soms een verworpene, of heeft God mij verkoren?

Ik weet het niet.

Ik maak me zorgen.

Als er over de verwerping gesproken wordt denk ik : daar zal ik wel bij horen.

In artikel 16 staat dat mensen, die deze vragen hebben, niet moedeloos moeten worden.

Wat dan?

Artikel 16 geeft een goed antwoord.

Er staat in artikel 16 dat je de middelen moet gebruiken die de Heere gegeven heeft.

De Heere heeft beloofd dat hij het echte geloof wil werken in ons hart door het gebruik van de middelen die Hij heeft gegeven.

Wat zijn die middelen?

De middelen zijn : Het lezen van de Bijbel, luisteren naar een preek, de catechisatie, het gebed.

En dan?

Eerbiedig wachten met verlangen naar de Heere en Zijn onderwijs.

Er zijn mensen die zich echt tot God willen bekeren.  
Mensen, die graag van de zonde verlost willen worden.  
Zij willen graag meer leren over het geloof in de Heere Jezus en over de gehoorzaamheid aan de Heere.  
Deze mensen moeten helemaal niet schrikken als het over de verwerping gaat.  
God is barmhartig over deze mensen.  
In artikel 16 staat dat God de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken.  
Deze woorden kunnen we in de Bijbel vinden ( Jesaja 42:3) en betekenen het volgende: met gekrookte riet (= een geknakte rietstengel) bedoelen de Dordtse Leerregels iemand die een zwak geloof heeft.  
Met een rokende vlaswiek (= een lampenpit van ineengedraaid vlas die bijna uitgedoofd is) bedoelen de Dordtse Leerregels iemand die een klein geloof heeft.  
Deze mensen moeten niet twifelen aan de liefde van de Heere Jezus, de Zoon van God, Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

## Vragen!

Welke vragen worden er besproken in artikel 16?

---

---

---

---

---

---

---

---

In artikel 16 staat dat de Heere het echte geloof wil werken door het gebruik van de middelen.

Wat zijn de middelen?

---

---

---

---

---

---

Hoe gebruik jij die middelen?

---

---

---

---

---

---

---

---

In artikel 16 staat dat er mensen zijn die niet moeten schrikken als het over de verwerping gaat.

Welke mensen zijn dat?

---

---

---

---

Lees uit de Bijbel : Jesaja 42:3.  
Schrijf op wat deze tekst betekent.

---

---

---

---

---

### **Naar de Bijbel!**

Lees : Psalm 130.

Staat er in deze Psalm dat de dichter blijft hopen op de goedheid van de Heere?  
Welke woorden gebruikt de dichter?

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Vervolg van artikel 16**

Weet je wie er moeten schrikken als ze over de verwerping horen?

Mensen die God niet willen dienen en het bloed van de Heere Jezus niet nodig hebben tot reiniging van hun hart.

Het zijn mensen die overal druk mee zijn, behalve met de vraag of het goed is tussen God en hun hart.

Ze zijn zo druk, dat ze vaak niet eens aan wedergeboorte en bekering denken.

Ze doen alleen wat ze zelf willen. ( met hun boze hart)

De één is druk met de studie en een ander met het werk.

Dat is natuurlijk wel goed, als je je eigen hart maar niet vergeet.

Je kunt het zo druk hebben, dat je de genadetijd helemaal verkeerd gebruikt.

Hoe is dat bij jou?

Je leest wel in de Bijbel, dat hoort zo.

Maar...vraag je aan de Heere of Hij Zijn Woord zegent aan je hart?

Ja?

Nee? Dan moet je nu schrikken.

Vraag je om bekering?

Ja?

Nee?

Dan moet je nu schrikken.

Vraag je nooit :”Heere, trek mij tot U?”

Misschien zeg je : Ik leef niet in de zonde.

Dat is mooi, maar de zonde leeft wel in ons hart.

We hebben bekering nodig.

Zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is,

Weet je wat een probleem is?

Dat veel mensen niet schrikken, als ze moeten schrikken.

En mensen die niet moeten schrikken, omdat de Heere Zijn werk in hun hart begonnen is, schrikken soms wel.

Hoe komt dat?

Omdat deze mensen leren en blijven leren dat ze niets goeds van zichzelf hebben.

Ze hebben overal de Heere voor nodig.

Maar soms vergeten ze de Heere

Dat is ook verschrikkelijk.

Weet je wat een groot wonder is?

Dat de Heere Zijn kinderen nooit vergeet.

Weet je wat er altijd nodig is?

Het werk van de Heilige Geest is altijd nodig, die leert om de zonde te haten en heel dicht bij de Heere te leven. Om de Heere altijd nodig te hebben.

Buig je knieën en vraag of de Heere nu in je hart gaat werken en je zalig maakt.

Vraag of Hij jou uit het donker van de zonde trekt tot Hem, Die het Licht van de wereld is, de Heere Jezus.

## Vragen!

Wanneer moet je schrikken, als je over de verwerping leest, of hoort spreken?

---

---

---

---

Wanneer moet je niet schrikken, als je over de verwerping leest, of hoort spreken?

---

---

---

---

Wat kan de fout zijn, als je te druk bent met veel dingen?

---

---

---

---



Hoe komt het dat mensen, waar de Heere Zijn werk in hun hart begonnen is, soms toch nog schrikken?

---

---

---

---

---

Is het een grote zegen, als de Heere je leert, door het werk van de Heilige Geest, dicht bij Hem te leven?

---

---

---

Waar moeten we iedere dag om vragen?

---

---

---

### **Naar de Bijbel!**

Lees : Lukas 14:15-24

Lees je in deze gelijkenis dat mensen het te druk hebben met veel dingen, maar zich niet druk maken over het belangrijkste in hun leven?

Schrijf op waar het over gaat.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Hoofdstuk 1 artikel 17**

In artikel 17 gaat het over het sterven van jonge kinderen.

Bijvoorbeeld kinderen die zelf nog niet om bekering kunnen bidden.

Moeten wij dan ook denken aan verkiezing en verwerping?

Ja, verkiezing en verwerping komt bij God vandaan.

Voor alle dingen die bij God vandaan komen, moeten wij buigen.

God doet het nooit verkeerd.

Maar in artikel 17 staat dat er veel jonge kinderen, die vroeg sterven eeuwig bij de Heere mogen leven.

In artikel 17 staat dat godzalige ouders, dat zijn ouders die de Heere vrezen, (liefhebben) niet moeten twifelen aan de zaligheid en de verkiezing van hun kinderen die God wegneemt als ze klein zijn.

Voor kinderen van godzalige ouders staan rijke beloften over de zaligheid in het Woord van God. De gelovige ouders hebben zelf geleerd, door het werk van de Heilige Geest dat het wonder van de zaligheid bij God vandaan komt, uit genade. Omdat er bij God vandaan een genadeverbond is, zullen er ook jonge kinderen zalig worden, om het werk van de Heere Jezus.

Omdat de Heere Jezus als een klein Kind geboren is, kunnen er ook kleine kinderen zalig worden.

En dat gebeurt, staat er in artikel 17.

God is een God van wonderen.

Hij kan ook Zijn zaligmakend werk in het hart van een baby werken.

Hij kan baby's zalig maken.

Om Zijn eigen genadeverbond.

Aan dat verbond blijft de Heere denken.

## **Vragen!**

Waar gaat het over in artikel 17?

---

---

---

Komen er ook kinderen die jong sterven in de hemel?

---

---

Kan de Heere Zijn zaligmakend werk in het hart van een baby werken?

---

---

---

Wat belooft God in Zijn genadeverbond?

---

---

---

Moeten godzalige ouders twifelen aan de zaligheid van hun kind dat jong sterft?

---

---

---

## **Naar de Bijbel!**

Lees : Psalm 105:5 ( berijmd)

Wanneer wordt deze Psalm in de kerk gezongen?

---

---

---

Begrijp je waarom deze Psalm dan gezongen wordt?

---

---

---

---

---

## **Hoofdstuk 1 artikel 18**

*Er zijn mensen die in opstand komen tegen de genade van de onverdiende verkiezing en tegen de strenge rechtvaardige verwerping.*

*Wij stellen tegen dit verzet deze uitspraak van de apostel Paulus in Romeinen 9:20: O mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt?*

*Ook onze Zaligmaker heeft gezegd in Mattheüs 20:15: Is het Mij niet geoorloofd met het Mijne te doen wat Ik wil?*

*Wij aanbidden daarentegen deze verborgenheden met een godvruchtige eerbied en roepen met de apostel in Romeinen 11:33-36 uit: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven, en het zal hem weder vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.*

Er zijn mensen die opstandig (boos) worden als het over de verkiezing en de verwerping gaat.

Waarom verkiest God mensen en waarom verwerpt Hij mensen?

Deze vraag mogen wij niet stellen.

De Bijbel geeft het antwoord waar wij allemaal naar moeten luisteren.

In de Bijbel staat : Mens, wie ben je, dat je iets tegen God durft te zeggen?

God is groot en heilig en wij zijn zondige mensen.

Zondige mensen mogen niet zeggen hoe God iets moet doen.

De Heere Jezus zei: Ik mag met alles wat van Mij is doen wat Ik wil.

Dus...wij mogen niet tegenspreken, maar wij moeten buigen voor de Heere.

Weet je wat een wonder is?

Het is een wonder dat de Heere nog tot ons spreekt in Zijn Woord.

Vraag of de Heere Zijn Woord zegent aan je hart.

Als dat wonder gebeurt, leer je dat God nooit iets verkeerd doet.

Als je dat wonder leert, buig je vanzelf en zeg je : Heere, al Uw wegen zijn wonderlijk, wijs en goed.

Vraag om het werk van de Heilige Geest om dat te leren.

## Vragen!

Mag je boos worden, als het over de verkiezing en verwerping gaat?

---

---

---

Waarom niet?

---

---

---

Wat zegt de Heere Jezus in de Bijbel?

Lees Mattheüs 20:15

---

---

---

---

Wat betekent deze tekst?

---

---

---

---

Wat kan er nog gebeuren omdat er een verkiezing is?

---

---

---

---

Wat staat er in de Bijbel over het zoeken van de Heere ?

Lees : Jesaja 55:6.

---

---

---

---

## Naar de Bijbel!

Lees : Romeinen 9:20

Wat betekent deze tekst?

---

---

---

---

