

Voor 16 jaar en ouder!

Zondag 47

**Zondag 47 gaat over de eerste bede van het volmaakte gebed.
Uw Naam worde geheiligd**

Zondag 47, vraag en antwoord 122.

Vraag 122 : Welke is de eerste bede ?

Antw : Uw Naam worde geheiligd.
Dat is : Geef ons eerstelijk, dat wij U recht kennen, en U in al Uw werken, in welke Uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen;
daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten,
dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde.

Moeilijke woorden!

eerstelijk	=	eerst
klaarlijk schijnt	=	duidelijk blijkt
schikken en richten	=	één doel bedoelen
om onzentwil	=	door onze schuld

Leer, na het lezen van Zondag 47, de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd!

- Vraag 1 Wat is de eerste bede ?
Antw Uw Naam worde geheiligd.
- Vraag 2 Heeft God, net als mensen, namen nodig ?
Antw Nee, want niemand is Hem gelijk.
- Vraag 3 Wat is Gods grootste Naam ?
Antw Jehova of HEERE.
- Vraag 4 Noem nog enkele Namen.
Antw De Almachtige, de Eeuwige, de Heilige, De Alomtegenwoordige, de Onveranderlijke, de Rechtvaardige, de Barmhartige.
- Vraag 5 Over welke drie dingen gaat het in Zondag 47 ?
Antw Het gaat over het kennen, belijden en dienen van God.
- Vraag 6 Wat moeten wij altijd vragen in ons gebed ?
Antw We moeten vragen of we God met ons hart mogen leren kennen.
Dat is recht kennen.
- Vraag 7 Wat moeten we de Heere doen ?
Antw We moeten de Heere heiligen, roemen en prijzen.
- Vraag 8 Hoe moet ons leven zijn ?
Antw Ons leven moet zo zijn, dat Gods Naam om ons niet gelasterd,
maar geëerd en geprezen wordt.

Opdracht!

Lees eerst het stukje.

Daarna komen er vragen en opdrachten.

De eerste bede van het Onze Vader.

De eerste bede van het Onze Vader is : **Uw Naam worde geheiligd.**

De eerste bede gaat over de **Naam van God.**

Er wordt gebeden om het **heiligen van de Naam van God.**

In Zondag 47 gaat het over drie dingen.

- 1. het kennen van God**
- 2. het belijden van God**
- 3. het dienen van God**

Inleiding

In de eerste bede gaat het over de **Naam van God**, dus ook over de **eer van God.**

Als we iemand eren, krijgt die persoon de hoogste plaats in ons leven.

In de eerste bede wordt geleerd dat God de hoogste plaats moet hebben in ons gebed. De **Naam van God** moet altijd bovenaan staan.

Dat behoort zo te zijn in ons **persoonlijk gebed** en in het **gemeenschappelijk gebed.**

Een gemeenschappelijk gebed is het samen bidden in de kerk, op catechisatie, op de vereniging, op bijbelstudie. Gemeenschappelijk betekent een gebed wat je met een groep of gemeente doet.

We moeten altijd bedenken dat het niet om onze naam gaat, maar om de Naam en de eer van God.

Als we onbekeerd zijn, bedoelen we de eer van God niet in ons gebed. Dan vragen we wat we zelf graag willen hebben.

Mag je niet vragen wat je zelf graag wilt hebben ?

Dat mag wel, als je er altijd maar bij zegt : "Heere, niet mijn wil, maar Uw wil is goed.

Leer mij naar Uw wil bidden, door het werk van de Heilige Geest."

We hebben de Heilige Geest nodig om te leren bidden : **Uw Naam worde geheiligd.**

Als de Heilige Geest woorden geeft om te bidden, bedoel je de eer van God. Dan staat de Naam van God bovenaan.

Vragen over de inleiding.

Waar gaat het over in de eerste bede ?

Wat is een persoonlijk gebed ?

Wat is een gemeenschappelijk gebed ?

Wat moet er bovenaan staan in een persoonlijk en gemeenschappelijk gebed ?

Wanneer bedoelen we de eer van God niet in ons gebed ?

Wie hebben we nodig om te leren bidden : Uw Naam worde geheiligd ?

Bespreking van vraag en antwoord 122

Het kennen van God.

In antwoord 122 staat wat het betekent : **Uw Naam worde geheiligd.**

Dat is : Geef ons eerst dat wij U **recht kennen.**

Recht kennen is het kennen van Gods Naam met ons hart.

Dus het gaat over het kennen van Gods Naam.

Hoe en waar maakt God Zich bekend ?

God maakt Zich bekend in Zijn Woord en in de schepping.

Eén God

Er is maar één God.

God heeft Zichzelf Namen gegeven.

Al die Namen worden in de eerste bede samengenomen met het ene woord : **Naam.**

In Zijn Namen maakt God Zich bekend Wie Hij is.

Als God Zijn kinderen over Zijn Naam leert, leren ze hoe heilig en rijk God in Zijn Namen is.

Namen van God.

God heeft **Eigennamen.**

De **Eigennamen** Van God zijn : Jahwe, Adonai, Elohim.

God heeft ook **Persoonsnamen**.

De **Persoonsnamen** van God zijn : **God de Vader**
God de Zoon
God de Heilige Geest

God heeft ook **Wezensnamen**.

Wezensnamen van God leren ons Wie God is :

God is de Almachtige, de Eeuwige, de Heilige, de Alomtegenwoordige,
(God is overal) de Rechtvaardige, de Barmhartige.

Godskennis

God heeft Zichzelf Namen gegeven, anders zouden wij nooit kunnen weten Wie God is. Wel dat God er is, maar niet Wie Hij is.

Ieder mens heeft een **natuurlijke Godskennis**.

De **natuurlijke Godskennis** is ingeschapen. Daar worden wij mee geboren.

Er is ook **verkregen Godskennis**.

Verkregen Gods kennis is die kennis die we krijgen uit de schepping.

Kijk eens naar de bomen, bloemen, wolken enz. Alles in de schepping vertelt ons dat er een levende God is, Die alles geschapen heeft.

Goddeloos

Er zijn ook mensen die iets anders leren. Ze leren dat de schepping ontstaan is door een soort knal, dus niet door God. Dat is een goddeloze theorie.

God-loos = denken zonder de levende God.

Recht kennen

De natuurlijke en verkregen Godskennis is niet genoeg voor onze zaligheid.

We kunnen veel weten met ons verstand, maar nog niet met ons hart.

Er staat een zin in de catechismus die we goed moeten lezen als het over het **recht** kennen van God gaat.

Er staat : Geef ons eerst dat wij u **recht kennen**.

Om God **recht** te kennen is het niet genoeg dat we de Bijbel in huis hebben en er in lezen. (Je moet het wel doen)

Het is nodig dat de Heilige Geest ons leert wat het is om God **recht** (waarachtig) te kennen.

Het is nodig dat de Heilige Geest ons, door het lezen in het Woord van God, leert Wie Hij is voor ons.

God is een God Die toornig is over de zonde.

God is een God die genadig is om het werk van de Heere Jezus.

Dat moeten we leren om God **recht** te kennen.

Dit wonder leert de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen.

Ze krijgen berouw over hun zonden, omdat ze tegen God, hun Schepper, gezondigd hebben.

Ze leren ook, door het werk van de Heilige Geest, dat God hun zonden kan en wil vergeven, om Jezus wil.

Om dit wonder te leren is de wedergeboorte nodig.

We denken nog een keer aan deze zin : Geef ons eerst dat wij U **recht** kennen.
Denk er **nu** niet alleen aan, maar denk er altijd aan in je gebed en vraag of je de
Naam van God **recht** mag leren kennen.
Het is een vraag voor bekeerde en onbekeerde mensen. Over de Naam van God
kom je nooit uitgeleerd. Die Naam is zo rijk!

Vragen

Waar en hoe maakt God Zich bekend ?

Wie heeft God Namen gegeven ?

Wat zijn Eigennamen van God ?

Wat zijn Persoonsnamen van God ?

Wat zijn Wezensnamen van God ?

Wat is natuurlijke Godskennis ?

Wat is verkregen Godskennis ?

Is natuurlijke en verkregen Godskennis genoeg voor onze zaligheid ?

Wat is er nodig om God recht te leren kennen ?

Wat moet je altijd vragen in je gebed ?

Opdracht!

Herhaal de vraag en de volgende zinnen uit vraag en antwoord 122 :

Deze zinnen : Uw Naam worde geheiligd. Dat is, geef ons eerst dat wij U recht kennen. Zoek er teksten bij uit de Bijbel.

Denk er eerst voor jezelf over na en bespreek daarna de inhoud met elkaar.

Gebruik de kanttekeningen uit de Statenbijbel.

Als je zo bezig bent, krijg je meer bijbelkennis.

De Naam van God

In de catechismus staat : uw Naam worde geheiligd. Dat is, geef ons eerst dat wij u recht kennen.

Lees : Jeremia 31:33 Johannes 17:3 Romeinen 10:13 Jakobus1:5

Het belijden van God

Maak God groot

Het belijden van God betekent : **Maak God groot**. Spreek goed over God.

In de catechismus staat : Geef dat wij U (God) heiligen (grootmaken) roemen en prijzen.

Weet je hoe de Heere ons geschapen heeft ?

God heeft ons niet geschapen om met onze mond verkeerde dingen te zeggen. God heeft ons geschapen om goed van Hem te spreken.

God wil dat de eer van God de hoogste plaats krijgt in ons leven.

Is dat zo bij ons ?

Bedoelen wij altijd de eer van God in ons leven ?

Moeten wij ons niet schamen, omdat wij niet eens God kunnen belijden zo Hij dat van ons vraagt ?

Door onze zonden geven wij God de hoogste plaats niet in ons leven.

Toen Adam en Eva in het paradijs leefden, maakten zij de Naam van God altijd groot.

Ze konden God belijden zo Hij dat wilde.

Na de zondeval is alles anders geworden.

Niet God, maar ons eigen ik heeft de hoogste plaats gekregen.

De werken van God

In de catechismus wordt gesproken over de werken van God.

De bidder uit de catechismus vraagt of Hij de werken van God mag belijden , (grootmaken) door het werk van de Heilige Geest.

Lees eens goed wat er gevraagd wordt in de catechismus. (Maak er ook jouw vraag van in je gebed)

Vraag : Heere, geef dat ik U in al Uw werken, in welke Uw **almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid**, duidelijk blijkt, heiligen, roemen en prijzen.

De vetgedrukte woorden noem je deugden van God.

Adam en Eva konden Gods deugden heiligen, roemen en prijzen.

Na de zondeval kunnen wij dat niet meer in eigen kracht.

Toch eist God het grootmaken van Zijn deugden.

Er is niemand die Gods deugden kan heiligen, roemen en prijzen naar de wil van God.

God heeft voor een Ander gezorgd, Die het wel kon. Die Ander is de Heere Jezus. Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen om in de eerste plaats de deugden van God groot te maken, te roemen en te prijzen.

Omdat de Heere Jezus de deugden van God grootgemaakt heeft door Zijn werk, kunnen er nog mensen zalig worden.

Wie zalig wordt leert, door het werk van de Heilige Geest, dat het grootmaken van Gods deugden alleen mogelijk is door het werk van de Heilige Geest.

Alleen de Heere Jezus heeft Gods deugden volmaakt grootgemaakt. Gods kinderen krijgen geloofsonderwijs om de deugden van God groot te maken, te roemen en te prijzen. Maar ze kunnen dit nooit volmaakt.

De deugden van God

We gaan met elkaar nadenken over de genoemde deugden in de catechismus.

Waar moeten we aan denken bij **Gods almacht** ?

Voorbeeld : Bij Gods **almacht** denken we aan Gods schepping, waarin je de **almacht** van God kunt zien.

In Psalm 8 staat : "Als ik Uw hemel aanzie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U gemaakt hebt..."

De dichter uit psalm 8 ziet Gods grote werken in de schepping. Hij zegt : Heere, wil zo'n almachtige God aan mensen denken ? De dichter van Psalm 8 leert zelf iets van de bede : Uw Naam worde geheiligd.

Waar moeten we aan denken bij **Gods wijsheid** ?

Voorbeeld : We denken aan de apostel Paulus. Hij zegt in Romeinen 11 dat God zo wijs is om Joden en heidenen zalig te maken. Niemand kon dat bedenken, ook Paulus niet.

Maar de Heere leerde Paulus dat Zijn **wijsheid** veel groter is dan het verstand van mensen.

Waar moeten we aan denken bij **Gods goedheid** ?

Voorbeeld : De dichter van psalm 136 zingt 26 keer achter elkaar dat God **goed** is. Deze dichter heiligt de Naam van God.

Waar moeten we aan denken bij **Gods gerechtigheid** ?

Voorbeeld : De profeet Jeremia spreekt over de HEERE, onze gerechtigheid.

Dit is moeilijk.

Het betekent dat de toorn van God over de zonde alleen weggedragen kan worden door het verzoenden werk, de gerechtigheid, van de Heere Jezus.

Als dat persoonlijk geleerd wordt in het hart, door het werk van de Heilige Geest, krijg je weer vrede met God, om de gerechtigheid van de Heere Jezus.

Waar moeten we aan denken bij **Gods barmhartigheid** ?

Voorbeeld : God heeft een brandend hart om verloren zondaren zalig te maken. In Zijn grote barmhartigheid heeft God Zijn Zoon gegeven, die Gods deugden grootgemaakt heeft en Zijn kinderen zalig maakt en wast van hun zonden, die ze nog iedere dag doen.

Waar moeten we aan denken bij **Gods waarheid** ?

Voorbeeld : In de Bijbel staat dat God geen man is dat Hij liegen zou. In de Bijbel staat ook dat God eeuwig trouw is aan Zijn Woord.

De Waarheid van God is de Bijbel.

In de Bijbel staat dat de Heere Jezus zegt : Ik ben de **Waarheid**.

Vragen!

Wat betekent het belijden van God ?

Hoe heeft God ons geschapen ?

Hoe komt het, dat wij God niet meer de hoogste plaats geven in ons leven ?

Wat vraagt de bidder uit de catechismus ?

Wie kon er volmaakt de deugden van God verheerlijken ? _____

In je catechisatieboek staan voorbeelden over de deugden van God.

Zoek jij in de Bijbel nog andere voorbeelden en schrijf ze onder genoemde deugden.

Voorbeeld van Gods **almacht**.

Voorbeeld van Gods **wijsheid**.

Voorbeeld van Gods **goedheid**.

Voorbeeld van Gods **gerechtigheid**.

Voorbeeld van Gods **barmhartigheid**.

Voorbeeld van Gods **waarheid**.

Opdracht!

Herhaal de volgende zin uit de catechismus : Geef dat wij U in al Uw werken, in welke Uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid, klaarlijk schijnt, (duidelijk blijkt) heiligen, roemen en prijzen.

Denk er eerst voor jezelf over na en bespreek daarna de inhoud met elkaar.

Gebruik de kantekeningen uit de Statenbijbel.

Als je zo bezig bent, krijg je meer bijbelkennis.

Lees : Psalm 119:137-144.

Psalm 145:8-10 en vers 17.

Exodus 34:6

Jeremia 31:3

Jeremia 32:18

Lukas 1:46-56

Het dienen van God

Geef

Het antwoord uit de catechismus gaat nu onderwijzen wat het dienen van God eigenlijk is.

De bidder uit de catechismus, die een kind van God is, vraagt :”Heere,geef dat ik U met mijn hele leven mag dienen.”

Het kind van God vraagt of de Heere zijn gedachten, woorden en werken, wil schikken en richten, (één doel geven) dat Gods Naam om ons, niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt.

Zo hoort het.

Eén doel

Onze gedachten, woorden en werken moeten één doel hebben.

Het doel is het grootmaken van Gods Naam. Dat betekent schikken en richten.

Als wij verkeerde gedachten hebben, we spreken zondige woorden en leven in de zonde, wordt de Naam van God door ons gelasterd.

Dan missen we het doel.

Doelmissers

God heeft ons zo geschapen, dat wij maar één doel hadden. Het doel was : het grootmaken van God.

Alles was er op gericht om God volmaakt te dienen.

Door de zonde zijn wij doelmissers geworden.

Het grote wonder is dat God toch nog naar doelmissers omziet en hen toeroept in Zijn Woord :”Wendt (kom terug) u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer.”

Als wij, om Jezus wil, behouden worden, worden we opnieuw geboren en wordt er ook een verlangen in ons hart geboren om God te gaan dienen en Zijn Naam te eren en te prijzen.

Dan begrijp je het gebed van de bidder uit de catechismus : Geef...dat Uw Naam, door mijn schuld, niet gelasterd wordt.

Geef

Deze Zondag begint met het woordje geef en eindigt er mee.

Het is een les voor ons, om aan de Heere te vragen of wij alles krijgen, wat er in de eerste bede staat.

Dan alleen kunnen wij leren : **Uw Naam worde geheiligd.**

Vragen!

Wanneer wordt Gods Naam door ons gelasterd ?

Welk doel hadden Adam en Eva in het paradijs ?

Wat zijn wij geworden door de zonde ?

Wat is een groot wonder ?

Wanneer krijg je een verlangen om God met heel je leven te dienen ?

Welke les zit er voor ons in het woordje **geef**?

Opdracht!

Herhaal de volgende zin uit de catechismus : ...daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat Uw Naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde.

Denk er eerst voor jezelf over na en bespreek daarna de inhoud met elkaar.

Gebruik de kanttekeningen uit de Statenbijbel.

Als je zo bezig bent, krijg je meer bijbelkennis.

Lees : Psalm 71:8 Psalm 115:1 Ezechiël 36:20
 Mattheüs 5:16 Romeinen 2:24.

Als afsluiting van vraag en antwoord 122, Psalm 108:1 (berijmd) om over na te denken.